

**Door God gegeven bewijs over wie de Berijder van het Witte Paard uit Openbaring 6 is!
Herken de Berijder van het Witte Paard uit Openbaring 6!**

[PDF van deze informatie](#)

God geeft bewijs van Wie de Berijder van het Witte Paard uit Openbaring 6 is!

Op 9 mei 2010, vroeg ik de Heer over het opschrijven van wat ik wist over het Witte Paard uit Openbaringen 6. Hij zei, "Afhouden". Hij maakte aan een ander persoon hier bekend dat er iets was wat nu nog niet gezien werd, maar het kwam tevoorschijn.

Voor de maand april 2011, openbaarde de Heer aan mij wat Hij wilde dat ik kreeg. Het was enig Bijbels bewijs van wat ik al wist over de Berijder van het Witte Paard uit Openbaringen 6, welke Jezus Christus is. Het is een Bijbels beeld van de "wegen van God" die gevonden worden in het Oude Testament – onze schoolmeester, volgens de schrift.

Ik ga u het beeld geven, maar eerst bewijs leveren en dan teruggaan om enkele dingen te onderzoeken, dingen die ik op voorhand al wist, hiermee tonend dat het de Heer was op het Witte Paard. Hier is het beeld:

**I Het paard van Openbaring 6 en zijn Berijder
Het oude testament is onze Schoolmeester
Een beeld wat al getoond is**



Noot

De Heer zei mij dat wanneer een Joodse familie geen bloed op de deurposten had, dat ze hun eerstgeborene zouden hebben verloren net als de Egyptenaren!
Gehoorzaamheid aan het verbond was de SLEUTEL, **niet wie ze waren**

Zelfde beeld

Openbaringen 6:1-8

En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.... ik het tweede dier zeggen: Kom! **4** En een tweede, **een rossig paard**, kwam,..... hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een **zwart paard**,..... hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! **8** En ik zag, en zie, een **vaal paard**,

Notities

De Heer zet ertoe aan, Hij gaat hen slaan met een vernietiger voor Zijn doelen.

De Heer rijdt met zijn vernietigers, (het rossige, het zwarte en het vale paard) Hij draagte een verbonds symbool, een boog. Hij is daar om de oorlog aan te voeren, en hen te beschermen die binnen het verbond met Hem gekomen zijn door gehoorzaamheid. Precies zoals Hij deed toen Hij de eerstgeborenen van Egypte nam. **(Zal Hij het verbond zien wanneer Hij naar ons kijkt als individuele personen als de paarden naderen? Het gaat niet om wie we zijn).**
Zij die in het verbond komen hebben Hem als Koning gekroond, een manifestatie van iets wat nog niet eerder op aarde gedaan is, om te kunnen regelen en regeren, moet Hij overwinnen.
Eenvoudig gezegd: precies zoals Hij ons hier heeft moeten nemen om Zijn plaats in te nemen en Koning te zijn (regeren) over zijn samenkomsten.

Door wat de Heer geopenbaard heeft, kunnen we zien hoe belangrijk het voor Christenen is om in het verbonds met de Heer te komen! Het maakt niet uit of je een Christen bent en voor het eeuwige leven behouden bent, precies zoals het niet uitmaakte dat Joden, Joden waren toen de doosengel kwam. Ze moesten bloed op hun deurposten hebben in gehoorzaamheid. Christenen moeten in het verbonds met de Heer komen zodat Hij Zijn volk wettelijk kan beschermen, wanneer de Vier Ruiters uitrijden. **In de geestelijke werkelijkheid is het een zaak van de wet.**

God maakt de ernst van wat gebeurd is openbaar.

Ik ga u het volgend vertellen omdat de Heer me een scene in de nacht gaf op **14 juli 2011** waarin **Hij de ernst onthulde van was al gebeurd is**. In de scene was ik op een veld aan het werk wat door de vijand al onder water was gezet en het water steeg nog steeds. Met andere woorden de vijand heeft de gedachten van de mensheid al overstroomd wat betreft de Ruiters van het Witte Paard uit Openbaring 6. Dat overstroomde van de gedachten van de mens gaat nog steeds door. Maar dat is niet alles wat de Heer openbaarde.

Ik zag een man, een vrij ernstige volgeling van de Heer, de overstrooming van de vijand

bemesten. Hij dacht dat hij het veld bemeste. Dat veld is symbool voor het onderwerp van Openbaring 6, Het Witte Paard. De scene is simpel, maar God onthulde een zeer ernstig probleem.

We moeten Gods manier leren.

Ik weet al jaren dat de Ruiters op het Witte Paard uit Openbaring 6 Jezus Christus is omdat God symboliek in Zijn Woord niet wil verwarren. Het is een van Gods manieren van doen! In het volgende deel uit *Niet in kaart gebrachte wateren* [Link](#) zien we dat om **de vleugels van een vogel te berijden in zijn vlucht naar de overwinning met Mij** heeft twee dingen nodig. **Zij die Mij manieren leren, en Mij kalender vinden.** De Heer wil Zijn volk laten wandelen in de wetenschap en inzicht in waar Hij mee bezig is. Dit is inclusief het kennen van Zijn kalender. ...**Oh dat jullie Mij stem zouden willen horen, vanuit de wateren van de fontein van een pen.** Oh dat jullie het geluid van die fontein konden horen. Kunnen jullie het horen? Ben Ik niet God? Ik zeg, 'Kom' **Ik roep je naar Mij manieren(wegen) en Mij kalender van gebeurtenissen.** **De kerk in de wereld heeft zijn kalende en Ik heb de Mijne.** Sommigen hebben hun kalender gemaakt vanuit Mij Woord, toch hebben ze het mis. **Zelfs zij die Ik een gave gegeven heb hebben hun eigen kalender, maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik maak stap voor stap Mij kalender bekend. Zij die Mij manieren(wegen) leren, en Mij kalender vinden, zullen rijden op de vleugels van een vogel in de lucht naar de overwinning met Mij.** Ik heb Mij Manier (Weg) ontworpen. Ik ben het, het is Waarheid, het is Liefde, het is Mij patroon, het heeft Mij doel. Weet, Mij kalender blijft staan. Tijd is kort. 'Kom te voorschijn Bruid'...

In wat deHeer heeft laten zien zit een belangrijk patron wat we moeten herkennen. Zijn wegen (manieren) leren gaat vooraf aan Zijn kalender, **Zij die Mij manieren (wegen) leren, en Mij kalender vinden.** Eenvoudig gezegd, wanneer wij Zijn wegen niet leren zullen we Zijn kalender niet werkelijk vinden. De Vier Ruiters uit de Openbaring van Johannes zijn zeer zeker in de kalender van de Heer, dus de waarheid begrijpen, welke in het getoonde beeld zit, is belangrijk! Dit is de reden waarom Hij informatie uitgiet zoals Hij doet, zodat wij het begrijpen kunnen en met Hem het verbond in gaan!

Toen ik de informatie van het Witte Paard uit Openbaring 6 die de vlag van USA droeg, op de site zette, kreeg ik commentaar van sommige mensen die zeiden dat het visioen van Ada Cavallier niet van God was. Sommigen suggereerden dat ze het mis had en dat het Witte Paard welke ze gezien had niet uit Openbaring 6 was. Werkelijk waar, ik hoorde enkele van de meest vreemde leerstellingen, blijkbaar dingen die mensen graag wilden geloven. Dit komt bij mensen vandaan die Gods wegen (manieren) niet geleerd hebben: **Sommigen hebben hun eigen kalender gemaakt vanuit Mij Woord, toch hebben ze**



het mis. Zelfs zij die Ik een gave gegeven heb hebben hun eigen kalender, maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Zij die Mij manieren(wegen) leren, en Mij kalender vinden...Het vloeit ook voort uit vooropgezette ideeën van waar het Witte Paard uit Openbaring 6 symbolisch voor staat.

Kijkend naar enkele symbolen.

Paarden hebben symbolisch te maken met een geestelijke macht. Wit staat voor reinheid, licht, heiligheid, triomf, feest, glory, majesteit en waarheid – voornamelijk waarheid. Zoals ik al ergens anders gezegd heb, kleding staat voor daden. Goud heeft altijd gestaan voor verfijning, een afgemaakt product zoals - verfiind als goud. Puur goud is als glas, zoals duidelijk in het zien van de Huwelijks Feest tafel. [Link](#) Zilver heeft altijd gestaan voor een zuivering van soorten, zoals – heiligen door verdrukking gezuiverd. God heeft nooit met symbolisme gevarieerd aangaande goud, zilver, zwart en wit, enzovoort, in ons gemeenschappelijk Proces Schema. God begon een symbolisme met de plek waar ik met boeren begon toen ik trouwde. Het was 'nieuwe starten' Dus weet ik wanneer ik een visioen of droom krijg en het plaats vind op die boerderij, God onthult, dat wat Hij naar voren brengt, iets nieuws is voor of aan mij. Vanaf 1989, hebben we gemeenschappelijke proces schema's bijgehouden en God heeft nog nooit een basis symbool bij ons veranderd. Waarom? De

apostel Paulus zei al dat God niet de auteur van verwarring is, maar soms verward Hij zijn vijanden. Dus weten we dat een van de manieren van God is om basis symbolen niet te veranderen wanneer Hij ze eenmaal vastgesteld heeft. Vergeet niet wij moeten Gods manieren leren om Zijn kalender te vinden. Zij die Mijn manieren(wegen) leren, en Mijn kalender vinden... Dus we zien het belang van het vinden van Zijn kalender in en gerelateerd aan het boek Openbaring, dat is waar Hij op dit moment is in Zijn kalender.

Ik zag de Heer van het Boek Openbaring en Hij wachte op ons om met Hem mee te komen. Hij openbaarde dit omdat Hij zijn kalender stap voor stap bekend maakt, zoals Hij zegt in '*Niet in Kaart gebrachte Wateren*'. Gaan wij met Hem mee door Zijn manieren (wegen) te leren, en Zijn kalender te kennen?

De Vier Paarden uit Openbaring van Johannes hebben met Oordeel te maken.

Jesaja 26:9

*Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ja, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; **want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.***

Jezus heeft de mensheid lief en stierf voor ons om wat in de hof gebeurde, maar Hij houdt niet van het meeste wat de mensheid doet. Merk op dat het Witte Paard Schriftgedeelte uit Openbaring 19 zegt: *en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des Almachtige God.* Hij is daar **aanwezig bij de gramschap van de almachtige God,** precies zoals de schrift in Openbaring 6 bij de Vier Paarden onthuld, en zoals Exodus 12:23 onthuld! Doel en Wettelijkheid zijn betrokken in alles wat Jezus doet met betrekking tot de Eind Tijd. Het heeft allemaal tot doel om de mensheid naar Hem toe te keren. Jezus zei, '**Deze dingen moeten noodzakelijkerwijs gebeuren**' Enkelvoudig heeft de mensheid voor duizenden jaren Hem genegeerd. Regeringen negeren Hem, kerken hebben een 'vorm van religie' enzovoort. Calamiteiten zorgen ervoor dat sommige mensen zich naar God keren, meer geheiligd worden.

Daniel 12:10

Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Ja de Heer zal een kroon op deze aarde ontvangen waardoor Hij hier Koning wordt. Het gaat over Zijn Koninkrijk hier regerend zoals de schrift onthuld, speciaal de Schriftgedeeltes over het Witte Paard! Het gaat over de **eeuwigheid** en over wat ik het "eeuwige evangelie" zou willen noemen. Jezus zei me dat ik "eeuwigheid" moest denken, wat betekent dat wat Hij doet en waarom Hij het moet doen wat Hij moet doen, in deze Laatste Dagen. De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde bestaan al in God. Het is superopgelegd in wat de Heer denkt over wat Hij moet doen. (Iedereen zou de film over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde moeten zien net zolang totdat ze begrijpen wat het plan van Jezus is). De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde kun je niet los maken van de eeuwigheid, ze zijn een geheel. Ik werd erheen gebracht om het te zien, zoals op deze site onthuld wordt. Het werd voor u gedaan! Ik huiver als ik de trots in de mensen zie na wat ik gezien heb met betrekking tot de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde en in de Hemel geweest ben.

Er zijn geen ervaringen te krijgen op deze aarde die het waard zijn om deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde te missen. Wanneer je alle ervaringen van iedereen die geleefd heeft samenvoegt om door een persoon te laten ervaren, zouden ze het niet waard zijn er de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde voor te missen. Het maakt niet uit of je een leider van een gemeente, een religie, de paus, of een gewoon iemand bent, je zou de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde niet willen missen. Mensen kunnen het zich niet voorstellen wat God daar voor Hem geplant heeft.

Jezus wil dat Zijn kerk Zijn wegen (manieren) leert, met Hem in het verbond komt en met Hem door de Eind Tijd Gebeurtenissen wandelen. Hij heeft de weg gemaakt. Dat doet Hij altijd. Het is tijd om te juichen voor de tijd daar is, maar zoals de Heer zei; **het is een plechtige aangelegenheid.**

We moeten niet trots worden op de vernietiging van de goddelozen. De Heer van het boek

Openbaring wacht op ons. Ik zag Hem wachten!

De volgende keer dat je leest over het Apocalyps Paard uit Openbaring 6 zul je zien dat de Heer er in is, precies zoals Hij was in de actie tegen de eerstgeborenen van Egypte, om te oordelen en hen te beschermen die gehoorzaam waren aan het symbool van Zijn bloed verbond (naar Zijn wil). Precies zoals die plagen Zijn heerschappij over Egypte tot stand brachten, zullen de acties van het Paard uit Openbaring 6 een instrument zijn om mensen zich te laten realiseren dat Jezus de Koning van de aarde is en dat Zijn Koninkrijk gevestigd zal worden.

Het is verfijning door verdrukking

Handelingen 14:22

Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods

Zacharia 13:9

En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Openbaring 6

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

² ***En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!***

³ *En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!*

⁴ *En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd [macht] gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.*

⁵ *En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.*

⁶ *En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.*

⁷ *En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!*

⁸ *En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.*

De Heer zei, **“Zeg hun dat ze hun ogen moeten richten op het Bruidschap”**

White Horse Vision (Visioen van het Witte Paard)

Given in 1993

[Apocalypse Index](#)
